

Konferencier (K): Välkomna till årets upplaga av talangtävlingen "Miss Lyckad" som idag utspelar sig på det Glada tjugotalet, kul att så många har hittat hit. Vi har många tävlanden här i årets final. Första tävlanden välkommen in: "Miss"

*Miss förstå gör entré*

-Hej Miss, du har en talang, du ska strax få visa upp den först; hur långt har du för att komma hit, 20mil

Miss (M): 20 mil, nej 8kg

K: Nu förstår jag inte

M: Nej inte jag heller

K: Tack så mycket vinnaren "Miss förstå"

*Miss förstå sjunger Miss Li komplicerat:*

*Jag vet jag inte allt förstår, men fattar ganska mycket vad som sägs så, ja då, så då.  
Måste man då fatta allt, som skillnad mellan sött och salt, vem vet ja, så säg då måste man va smart.*

*För alla fattar skillnaden men jag har ingen aning säg, behövs då det, ja är ingen hemlighet  
ljag vet  
Jag jobbar ganska hårt och känner att jag borde veta det, men jag har ingen aning så*

*Först jag gillar smink och sånt och  
Två är instagram förståss  
Och facebook är min nyhetssight  
Och snapchat visar allting live.  
Min shopping sker på boozt och wish  
Sen finns det inte flera, inte lista mera  
Mitt liv är komplicerat*

*Så jag sjunger måste man fatta allt som skillnad mellan sött och salt, mitt liv är komplicerat.*

K: Hej Miss välkommen, du har en otrolig historia att berätta om

M: Jo jag var ute och bergs klättrade, så hörde jag någon ropa, på en klippa bredvid mig hängde en person i en hand, jag skrek släpp inte taget, rusade dit, sträckte fram en hand, då släppta hon taget för att ta min hand och föll.

K: ooooh en otrolig gripande historia. Hon är här i kväll kvinnan som släppte taget; "Miss tag".

*En kommer in, bandagerad ...*

K: Och tack för din berättelse "miss grepp"

*Låt Memory, Barbara*

*Miss tag jag har gjort mina misstag,  
släppte greppet ett misstag,  
det gör jag aldrig om.  
Jag föll handlöst,  
jag ångrar så,  
en hand sträcktes ut.  
Men en miss följd av mod*

*Miss grepp,  
jag gav handen på berget,  
nådde ej missa greppet,  
och mitt grepp blev en miss.  
Ville hjälpa jag gjorde ett val, men det gick som det gick  
Vi missgrepp och misstag.*

*Båda går ut*

K: Nästa tävlanden på scen miss.....

*En kommer in och för ljud*

K: Kära publik – ”Miss ljud”

*Går ut på andra sidan scenen*

K; Välkommen in Miss, du har valt att delta i ”Miss Lyckad” 2022.

M: Tack, men om jag inte miss minner mig så är det 2021

K: ja men då minns du nog fel Miss, skulle du dra ett skämt.

M: nej det minns jag inget om, jag tänkte sjunga en sång.

K: Varsågod ”Miss-minna”

*Ref dolce vita:*

*Jag lever livet precis som jag vill, min egen sanning den styr. Jag minns ju bara det jag väljer  
själv, bara det som är kul. Jag vill ha minnen av glädjeämnen, det ger energi, minnas själv,  
minnas rätt, minnas fritt.*

*För jag vill minnas det som är roligt, aha ja jag vill minnas det som är kul aha.  
Jag vill bada i confetti regn, och glömma alla svåra ting.*

*Ja jag vill skratta åt mina minnen aha, jag vill själv välja mina minnen  
Är en verklighet av val, bara kul det är mitt liv, mina minnen väljer jag!*

*M (belåten) kommer in på scen*

*Nu ökar tempot,*

M: Jag tycker inte sången var bra jag kan bättre

K: Miss belåten

M: Det här är en usel tävling

K: Miss Nöjd

Missöde

Missköta

AVSLUTNINGSLÅT????

*När tävlingen är slut kommer en förvirrad in på scenen.*

*Konferenciern håller på att packa ihop, tittar på kvinnan.*

K: Vem är du?

M: Har jag missat tävlingen?

K: inte alls, ärade publik sista nominerade: MissA