

Intro

Alla utom två sitter, och står i olika positioner vid bord klädda i 20-tals kläder. Låten startar, ridån går isär, 15sek. De två rusar in 25sek. **Koreografi startar 40 sek**

Alla: (skratt/surr/prat)

1. Har det börjat nu! (skriker tvärs över scenen)
2. Vad då?
1. Det glada tjugotalet
- 3 Här är det glatt i alla fall
- 4 ja men ganska motigt har det varit fram tills nu, vi får väl se
5. Vi får alla göra vårt bästa
6. Ska du bjuda på något ikväll
7. Det hoppas jag verkligen vi kan
8. Något glatt
2. Sång
3. Dans
4. Skratt
9. Ja det glada tjugotalet är ju här!
1. Det har börjat nu, alla är här!

Glada tjugotalen

"Fångad av en stormvind – Carola Häggkvist"

Intro med ngr Charlston steg, för den röda tråden...

Vers 1

(Lena) Vi står redo på vår scen
att spela upp för er
Vår revy i år

(Philip) Det ha stormat en hel del
och prövningar i stort
men gått stärkta ur vi gjort

(Ann) Extra kul nu när det gått två hela år
sen vi stod här skämta, sjöng och håll i gång

Ref alla

Spelar glada tjugotalen, nu för er
lockar fram ert leende
när vi narrar nyhetsåren

Glada tjugotalen, nu för er
Dags för skratt
och sång och dans

här tillsammans på Ljungskilegår'n

Vers 2

(Erica) Ni är välkomna på klubb
vi startar upp med dans
bjuder sen på sketch

(Jacob) Någon ramlar in på scen,
en annan ramlar ut
sedan står vi här ihop

(Lena) I tjugofem år har vi roat er från scen
låt oss fira och få fortsätta med det

Ref

Spelar glada tjugotalen, nu för er
lockar fram ert leende
när vi narrar nyhetsåren

Glada tjugotalen, nu för er
Dags för skratt
och sång och dans

här tillsammans på Ljungskilegår'n

Stick

(Ann) Nån gör nått urdukt, *(Erica)* en nyhet som helt går viralt
(Philip) min lust den vaknar, *(Jacob)* och jag ler, *(samtliga fyra)* och skriver skämt på det

Ref alla

Spelar glada tjugotalen

glada tjugotalen, nu för er
lockar fram ert leende
när vi narrar nyhetsåren

Glada tjugotalen, nu för er
Dags för skratt
och sång och dans

här tillsammans på Ljungskilegår'n - Här tillsammans startar vår revy